



Pro Nostris

Pro Nostris

nr. 531 - januari 2024

(uitsluitend bestemd voor montfortanen en geadresseerden)

redactie en administratie:

Vroenhof 87

6301 KE Valkenburg a/d Geul

tel. 043 - 206 50 02

provincialaat@montfortanen.nl

www.montfortanen.nl

Inhoud

- | | | |
|-----|----------------------------------|-----------------|
| 1. | Inhoudsopgave | |
| 2. | Geborgen in zijn hand | Peter Denneman |
| 4. | Verhuizing in de sneeuw | Monique Heijman |
| 11. | Johan Steuten stelt zich voor | Johan Steuten |
| 12. | Retraite 2024 | Mirjam Dirx |
| 14. | Giftencommissie Jaarverslag 2023 | Monique Heijman |
| 22. | Oorkonde St. Gregoriusvereniging | John van Oss |
| 23. | Onze overledenen | |
| 24. | De achteruitkijkspiegel | Charles Leta |
| 26. | Honorering assistenties 2024 | KNR |



Geborgen in zijn hand



In de liturgie op de eerste dag van het nieuwe jaar horen wij als eerste lezing uit het boek Numeri, de plechtige priesterzegen. Het is één van de krachtigste teksten uit de Bijbel. De priester zegent het volk namens God. En in die prachtige tekst hebben wij van doen met een drievoudige formule. De zegenbede is de uitdrukking van een sterke en levensgevende relatie. *“De Heer moge u zegenen en behoeden, Hij moge zijn gelaat naar u toekeren en u vrede schenken.”*

Zo het nieuwe jaar mogen beginnen, geeft kracht, want je beseft dat je gezien wordt, dat je in tel bent en een naam hebt bij God. Het nieuwe levensjaar is geen lot uit de loterij, maar een geschenk, dat je wordt toegesproken en gegund vanuit een heel intense betrokkenheid.

Met die bede word je in je kracht gezet, je mag er zijn, ik zie je graag. Wat is er mooier dan op de eerste dag van het jaar zo toegesproken te worden? En wat geeft meer kracht?

Wat mogen wij van het nieuwe jaar verwachten? Met zo'n zegen zal het een jaar des Heren zijn, wat er ook komt. Niet omdat het een gelopen race is. Er kunnen stormen opsteken, de zee kan hoog gaan, maar niets of niemand kan ons scheiden van die liefde van God die ons in die zegen is toegesproken. Zijn lichtend gelaat kan niemand ons ontnemen. Die blik is niet afhankelijk van gebeurtenissen op het grote of kleine wereldtoneel. Wij zijn door God gekend, niet alleen aan het begin van het nieuwe jaar, maar al sinds het begin van ons bestaan, geborgen in zijn hand. Die hand zal ons vast blijven houden, ook als het pad door water en woestijn gaat.



Ik ben zeker niet de enige die deze geborgenheid bij de verhuizing op 17 januari jl. heeft gevoeld. Heel veel dank aan alle medewerkers die, zodra zij gevraagd werden extra bij te springen, dit zonder aarzelen deden, ook al hadden zij reeds een lange dag achter de rug. Elders in deze uitgave van Pro Nostris lees je meer over de verhuizing.

Peter Denneman smm

Verhuizing in de sneeuw



Na een lange voorbereiding is het op 17 januari 2024 zo ver, de vijf oudere confraters van klooster Schimmert verhuizen naar de gemeenschap van Vroenhof. Ondanks dat dit nogal wat voeten in de aarde heeft, gaat uiteindelijk iedereen met de verhuizing akkoord. Grondslag is met name het kunnen bieden van de noodzakelijke zorg. Dat deze overstap naar een nieuwe vorm van gemeenschap niet gemakkelijk is, staat buiten kijf. En dan ook nog eens 20 centimeter sneeuw op de dag van de verhuizing; dat is oppassen geblazen. Of kunnen we beter zeggen dat de sneeuw ervoor zorgt dat alles gesmeerd verloopt?

In de loop van de ochtend druppelen de confraters in Vroenhof binnen en niet lang daarna volgen de verhuizers in de grote verhuisswagens.

Alle medewerkers zijn paraat, in Schimmert of in Vroenhof, om iedereen op te vangen en te helpen de kamers in te richten met de eigen, vertrouwde spulletjes. Niet te vergeten de ‘achtergelaten’ drie jongere confraters die samen de gemeenschap Schimmert zullen gaan vormen. Ook voor hen is het een spannend gebeuren. Of het huidige klooster gemoderniseerd zal worden, of dat er een volledige nieuwbouw komt, wordt nog bekeken. Dit zal afhangen van de ontwikkelingen inzake de montfortaanse missie. Pas dan kun je daadwerkelijk aangeven hoe het klooster er uit zou moeten komen te zien. Ook voor de confraters die al in Vroenhof wonen is het een hele verandering. Van een viertal confraters naar tien, hetgeen de gezelligheid alleen maar ten goede zal komen.

Peter Denneman is de hele week in Vroenhof om de confraters welkom te heten.





Terwijl John van Oss van zijn eerste kopje koffie geniet, sjouwen de verhuizers met de kratten waarin al zijn spullen zijn opgeborgen. Nou ja, niet ál zijn spulletjes..... 😊



Nadat iedereen is verwarmd door een kopje koffie of thee, begint de ochtendviering in de kapel. Peter Denneman gaat voor.



Nogmaals wordt iedereen van harte welkom geheten in het klooster en de hoop uitgesproken dat men zich snel prettig zal voelen in deze nieuw samengestelde gemeenschap.

Aansluitend vindt een gezellige borrel plaats alvorens het middagmaal wordt genoten.



Eén voor één verlaten de confraters de refter, al naar gelang hun kamer is ingericht. Vermoeid strijken zij neer, in een vreemde omgeving, maar wel omgeven door hun eigen vertrouwde bezittingen.

Zoals het klokje thuis tikt.....



Wie zouden wij zijn als we de klok om die reden niet mee hadden verhuisd! Laten wij hopen dat de tijd zijn werk doet en alle confraters spoedig hun draai hebben gevonden en deel mogen uitmaken van een gebroederlijke- en gezellige gemeenschap.

Nieuwe huisoverste Schimmert

In de nieuwe gemeenschap Schimmert, waar nu de drie confraters afkomstig uit Indonesië zich (blijven) inzetten voor de montfortaanse missie in Nederland, is Stefan Musanai tot overste benoemd.





Het voortouw in de verhuizingen werd genomen door broeder Charles Heijnen. Vanuit zijn tijdelijke onderkomen bij Mondriaan in Heerlen verhuisde hij op 3 januari naar Zorgcentrum 'Op den Toren' in Nuth (Afd. Smaragd kamer 103). Hij werd van harte welkom geheten, ook door de reeds in het zorgcentrum wonende Wiel Logister en Lei Louis.

Nieuwe huisoverste Vroenhof

Op donderdag 25 januari werd Jacques Hoedemakers, de nieuwe huisoverste van de hervormde gemeenschap Vroenhof, verwelkomd. Als voormalig zelfstandig wonende treedt hij vanuit Puth toe tot de groep oudere confraters in klooster Vroenhof.



Monique Heijman

Johan Steuten stelt zich voor



Mijn naam is Johan Steuten, geboren in Nederweert (1966), inmiddels 30 jaar woonachtig in Eijsden en vader van twee (uitwonende) kinderen. Diverse financiële- en fiscale opleidingen heb ik gevolgd en ik verzorg hier in Vroenhof de financiële administratie op dinsdag en de woensdag (ochtend). Daarnaast werk ik ook voor andere (klooster)-organisaties en heb een eigen administratiekantoor. Ik houd van wandelen en hardlopen en gebruik in de zomer graag mijn renfiets. Kan nu alleen maar dankbaar zijn om voor de montfortanen te mogen werken, omdat de werksfeer binnen religieuze organisaties, alsook het takenpakket, mij zeer aanspreekt.

Johan Steuten

Retraite 2024



Houden van God, je naaste en jezelf

Retraite montfortanen
woensdag 28 februari, 6 maart
en 20 maart 2024

De retraite van 2024 bestaat uit drie afzonderlijke dagen met een samenhangend thema: “Houden van God, je naaste en jezelf”. Dit dubbele gebod van liefde is de samenvatting waar ons geloof voor staat. “Doe dat”, zegt Jezus in het evangelie tegen de Schriftgeleerde, “en je zult leven”. Maar het is simpeler gezegd dan gedaan. Dat gold voor de Schriftgeleerde, dat geldt voor ons. De moeite waard dus om er driemaal een dag bij stil te staan.

De dagen staan gepland in de veertigdagentijd. Daarom betrekken we er ook de woorden ‘Soberheid, spiritualiteit en solidariteit’ bij, die bisschop Van Luyn ooit introduceerde. Hoe verstaan we deze vertalingen van de Bijbelse begrippen ‘vasten, gebed, aalmoezen’ in ons leven van vandaag.

Het programma bestaat elke dag uit twee delen. Een gedeelte voor iedereen: in de ochtend (van 9.30 - 12.00 uur) is er tijd voor gebed en is er een presentatie gevolgd door een gesprek in de groep; en een gedeelte voor wie de energie heeft om een stapje verder te zetten:

in de middag is er een passende film met nabespreking (van 14.00 - 16.30 uur). De dag wordt afgesloten met een eucharistieviering om 17.00 uur.

De dagen worden begeleid door Mirjam Dirx van De Levensboom.

Woensdag 28 februari: Houden van God

Na een korte introductie op het thema spitsen we ons vandaag toe op 'Houden van God'. Wat betekent dat? En hoe wordt het concreet, juist in deze veertigdagentijd? We onderzoeken wat 'Spiritualiteit' ons hierin te zeggen heeft. In de middag kijken we naar de film "Les hommes en les dieux" over een Trappistenklooster in Algerije.

Woensdag 6 maart: Houden van je naaste

Hoewel dit thema misschien het meest vertrouwd klinkt, zijn er toch veel verschillende invullingen van. Hoe kijken we naar de ander die naast ons is? Wat vraagt dat van onszelf? We kijken hoe 'Solidariteit' hierbij past. In de middag kijken we naar de film "Marie Hurtin" over een doof en blind 14-jarig meisje dat door Filles de la Sagesse met gebarentaal 'uit haar stilte' wordt gehaald.



Woensdag 20 maart: Houden van jezelf

Hoewel het ook in de drieslag van ‘houden van’ staat, is het misschien wel de lastigste van de drie. Gemakkelijk zijn we geneigd om deze vorm van ‘houden van’ van ons af te duwen. Waarom eigenlijk? En kan het woord ‘Soberheid’ ons wellicht nieuwe perspectieven geven?

In de middag bekijken we de film “Whalerider” over een meisje, dat tegen de stroom in haar eigen plek zoekt in de gemeenschap waarin ze thuis is.

Mirjam Dirkx



Giftencommissie Jaarverslag 2023

In 2023 vergaderde de Giftencommissie wederom in de samenstelling: Theo van der Geest (voorzitter), Piet Derckx en Jacques Maas (commissieleden). Er werd vergaderd op 22 maart, 14 juni, 19 september en 14 december 2023.

In totaal kwamen er 69 aanvragen binnen, 13 minder dan in 2022.

Net zoals in 2022 bleek dat meerdere stichtingen een te groot deel van de inkomsten aan fondsenwerving besteden. Hier wordt nog steeds kritisch op beoordeeld.

De voorkeur van de Giftencommissie gaat uit naar beginnende, kleinschalige projecten. De meeste verzoeken kwamen van stichtingen die actief zijn in Afrika (42), gevolgd door Azië (18), Europa (6) en Amerika (3).

Gehonoreerd werden 43 aanvragen, 13 minder dan in 2022.

Afgewezen werden 26 aanvragen. Reden hiervoor kan zijn dat het project niet past binnen de doelstellingen van de Giftencommissie, de grootschaligheid van een project, de aanvragen structureel dreigen te worden, een te hoog percentage bestemd is voor fondsenwerving, overheadkosten etc.



Verzoeken van montfortanen en/of hun associés in 2023:

Via Piet Derckx werd een verzoek ontvangen van pater Vely van de Siut parochie op Borneo (Indonesië) voor de uitbreiding van het secretariaat door middel van een aanbouw van circa 10 x 12 meter, zodat gasten ontvangen kunnen worden.

Eveneens via Piet Derckx kwam het verzoek van woordvoerder en geestelijk leider pater Ludofikus Ndona van de montfortaanse associés van de Indonesische Provincie, een bijdrage te mogen ontvangen voor de bewerking en het (her)drukken van 2.000 boeken 'Pedoman Umum', het drukken van noveenboekjes, T-shirts bedrukken met een beeltenis van Montfort en het laten maken van Mariabeeldjes.

Antoon van Noije vroeg een bijdrage om een verbinding te kunnen maken met de straat en slaapverdieping, een soort brug t.b.v. het kunnen opknappen van een huis voor opvang van kinderen en jongeren, zodat het weer aan de wettelijke eisen voldoet en niet gesloten wordt; een project van Sitio Agar in Brazilië.

Al deze verzoeken werden gehonoreerd.



Er werden toezeggingen gedaan voor projecten die te maken hadden met sport, onderwijs en lesmaterialen voor kansarme kinderen, veilig drinkwater,

huisvesting, zonnepanelen voor stroom bij arme gezondheidsinstellingen en klinieken, vrouwen een beter perspectief bieden door te werken aan een stukje onafhankelijkheid, het bevorderen van de economische positie door hen op te leiden in praktische vaardigheden en ondernemerschap etc.



Er werd bijvoorbeeld een bijdrage gegeven aan Stg. Umbrella of Hope voor de inrichting van een slaapzaal met 100 bedden in Oeganda, om de huisvestingsproblemen te verlichten voor tienermoeders, hen toegang te geven tot vaardigheidstrainingen en daardoor in staat te stellen voor hun kinderen te zorgen.

Stg. Brufut Vooruit ontving een bijdrage voor de bouw van een goed ingerichte moeder en kind kraamkliniek bij het Brufut Health Center in Gambia.

Stg. Trauma Aid NL kreeg een bijdrage inzake traumabehandeling voor inwoners van Botswana, Oeganda en Zimbabwe (oorlog, seksueel misbruik, (seksueel) geweld etc.)

Voor de aanleg van bamboeplantages t.b.v. werkgelegenheid en een vochtiger milieu, de aanschaf van dompelpompen, schaduwnetten en een terreinwagen in Ghana, ontving de Stg. Barbarugo een bijdrage.

Stg. Viae Vitae werd ondersteund in Woloan (Indonesië). Het betreft home visit project Yamaru: het thuis behandelen van meervoudig gehandicapte kinderen door medewerkers van Sayap Kasih, een team van artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en verzorgers.

De Stg. Hellabeem ontving een gift voor het opzetten van een intern opleidings- en revalidatiecentrum voor fysiek gehandicapte- en kansarme jongeren in Sri Lanka.

Stg. Support Yayème bracht het project 'Water for Health 2.0' in Senegal onder de aandacht. De bijdrage wordt besteed aan het verbeteren van sanitaire voorzieningen en uitbreiding hiervan op 2 scholen in Sijilas.

In Congo werden 50 watertanks gerealiseerd in Grand Kasaï. De bijdrage werd ontvangen door de Stg. Hart & Handen in Aktie.

Stg. Pygmees naar school ontving een (vervolg)bijdrage voor uitbreiding van het internaat en voorzieningen Remedial Teaching voor Pygmees- en buurtkinderen in Mugozi, Burundi.

Aan Stg. Missionaire du Salut werd een bijdrage gegeven voor de opstart van een opleidingscentrum voor tienermoeders in Congo en de bekostiging van het 1^e jaar ten behoeve van het verwerven van economische onafhankelijkheid.



Voor de Hère Bugu gemeenschap in Mali werd aan Stichting Rondom Baba een financiële bijdrage gegeven ten behoeve van het schoolgeld voor het schooljaar 2023-2024.



Op het eiland Lombok (Indonesië) werd de door Stg. Vlok ontvangen gift gebruikt voor het stimuleren van economische zelfstandigheid door middel van het houden van koeien.

Stg. Kenia Health Nederland hielp met de ontvangen gift Webuye Mercal Community Maternity Hospital Kenia met de aanschaf van medische apparatuur en inrichting van een kraamafdeling voor vrouwen en pasgeborenen.

Friends of Children Foundation ontving een bijdrage om in Zuid-Soedan de basisbehoeften c.q. renovatie van de watervoorzieningen van de FCF Primary School te realiseren.

Ook Stg. Child Help ontving een gift waarmee in Kenia geholpen wordt de levenskwaliteit van kinderen met spina bifida en/of een waterhoofd te verbeteren.

De beginnende Auriga Family Foundation ontving een bedrag voor een drietal projecten: onderwijs op lagere school niveau in Kenia, sanitaire voorzieningen in een sloppenwijk in Nairobi en voeding en educatie voor Maasai vrouwen en kinderen in Tanzania.

Een greep uit de veelvoud van aanvragen in 2023. Het blijft verrassend te zien hoeveel vrijwilligers actief zijn voor goede doelen. Er wordt met grote inzet gewerkt om de helpende hand te bieden in het leven van velen, waar ook ter wereld.

Het is zeer bevredigend om als Giftencommissie iets te kunnen betekenen voor medemensen in nood.



Monique Heijman

Oorkonde St. Gregoriusvereniging



Het was in de tijd dat ik nog in Schimmert woonde. Ik was 40 jaar voorzitter van het Gemengd Kerkelijk Zangkoor in Genhout. In een feestelijke zitting kreeg ik de Oorkonde aangeboden door het bestuur van het zangkoor. Een verrassing.....

De onderscheiding bestaat uit een Eremedaille van de hand van Sjef Hutschemakers z.g. De St. Gregoriusvereniging heeft de kunstenaar gevraagd om de nieuwe medaille te ontwerpen. Het is een speelse afbeelding van de H. Gregorius. Ik ben zeer vereerd met deze onderscheiding.

John van Oss smm in Vroenhof



Onze overledenen

In Bergamo (Italië) is op 22 december 2023 overleden *Amato Prisco smm*. Hij werd 91 jaar en was 70 jaar montfortaan.

Mia Geenen-van Lier, zus van Joep van Lier smm z.g., overleed op 88-jarige leeftijd in Roggel.



Op 77-jarige leeftijd is overleden in Eindhoven zr. *Johanna van de Heilige Geest (Karmelietessen)*. Als een zeer betrokken zuster was ze voor velen een steun en toeverlaat.

In Bogotá (Colombia) overleed op 23 januari 2024 *Tarcisio Marroquín smm*. Hij werd 90 jaar en was 66 jaar montfortaan.



De achteruitkijkspiegel



Als je autorijdt, weet je precies hoe belangrijk het is om goed in de achteruitkijkspiegel te kijken, zowel binnen als buiten. Het helpt je niet alleen bij het achteruitrijden, ook bij het vooruitrijden kun je de achterliggende voertuigen in de gaten houden. Bij het inhalen en bij het veranderen

van rijstrook is het van belang om in de achteruitkijkspiegel te kijken. Zo kun je gevaar voorkomen en veilig rijden.

Zo is het ook met ons leven, denk ik. Achteruitkijken naar het verleden is soms nodig om beter vooruit te gaan. Het is dan helemaal niet erg als je bijvoorbeeld ziet dat je fouten of verkeerde keuzes maakte, mislukte in studie of relatie, iets verloor, enz. Je kunt er zeker iets van leren! Je kent jezelf beter, je wordt meer bewust van je kwetsbaarheid en kracht, je weet waar je naartoe gaat. Kortom, achteruitkijken helpt je beter vooruit, zolang je er niet alleen maar met spijt naar kijkt.

Als wij nu kijken naar 2023, doen we dat misschien met gemengde gevoelens. Dankbaar om liefde en gezondheid. Met pijn in het hart vanwege verlies, tegenslag, of conflicten die nog niet opgelost zijn. Misschien ook met grote zorgen over de problemen zoals woning, prijsstijgingen, ziekte, enz.

In het leven kom je soms dingen tegen die onveranderlijk zijn en die kun je alleen maar loslaten of aanvaarden. Sommige dingen kunnen veranderd worden en daar kun je altijd voor vechten. Ik wens u veel wijsheid om deze dingen van elkaar te onderscheiden.

Charles Leta smm

Wijziging en rectificatie

Nieuw telefoonnummer:



Pierre Robertz heeft vanaf nu telefoonnummer 0343-446 771.

Nieuw geboortjaar:

Frans Fabry zou wellicht willen dat hij in 1958 geboren was, maar het moet toch echt 1938 zijn!



Honorering assistenties 2024

I. WISSELENDE ASSISTENTIES

- a. weekend-assistenties met regelmatige preekbeurt € 90
- b. zondags-assistenties met regelmatige preekbeurt € 58
- c. zondags-assistenties zonder preekbeurt € 26
- d. wekdagen € 22
- e. bezinningsdagen, vormingsdagen etc. per dag € 175
- f. conferenties of instructies per keer € 106
- g. assistenties bij huwelijks- en uitvaartdiensten zijn gelijk te stellen aan b. Inzake de eventuele voorbereiding op deze diensten wordt geadviseerd het onder punt f. vermelde tarief te hanteren.

II. VASTE ASSISTENTIES

Voor persoonsgebonden assistenties welke een half jaar of langer duren – werkzaamheden niet beperkt blijvend tot liturgische diensten – gelden de navolgende (voorgestelde) richtbedragen:

- a. weekendassistenties: € 90 per weekend, verhoogd met een bedrag van € 1.418 op jaarbasis;
- b. zondagsassistenties: € 58 per zondag, verhoogd met een bedrag van € 710 op jaarbasis.

III. BETALINGEN BIJDRAGE IN DE RESERVE
LEVENSONDERHOUD VOOR RELIGIEUZEN
DIE WERKZAAM ZIJN IN HET BASISPASTORAAT
("PENSIOENBIJDRAGE")

Bijdrage 2024 € 4.459

IV. KILOMETER VERGOEDINGEN



Gemaakte reiskosten worden in het geval van autokosten vergoed met maximaal € 0,32 per kilometer; de reiskosten, gemaakt met het openbaar vervoer, worden op basis van de werkelijk gemaakte kosten vergoed. Fiscaal onbelaste reiskostenvergoeding is € 0,23 per kilometer.

KNR



Montfortanen
Vroenhof 87
NL 6301 KE Valkenburg
www.montfortanen.nl